

ΔΙΑΚΡΙΣΗ !!!!

ΣΤ΄ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Π.Ο.Κ)

**Η μαθήτρια, Νάγια Νομικού, του τμήματος Α5 έλαβε το 3^ο βραβείο στον
πιο πάνω διαγωνισμό στην κατηγορία: Ποίηση**

Στη μνήμης μου τη μοναξιά... η Σμύρνη και η Κύπρος

Στης μνήμης μου τη μοναξιά σε έχω φυλαγμένη,
Σμύρνη μου γλυκοστάλακτη, Σμύρνη μου αγαπημένη.
Μορφές θολές σε συναντούν και σου κρατούν παρέα,
«φίλοι» κάνουν πως σ' αγαπούν, μα στήνουν σου ενέδρα.

Στη μνήμης μου τη μοναξιά σε βλέπω σκλαβωμένη,
Κύπρος μου θαλασσοφίλητη, Κύπρος μου προδομένη.
Πρόσφυγες, άγνωστοι, βοούν και σου ζητούν βοήθεια,
«ξένοι» κάνουν πως σ' αγαπούν, μα σε χτυπούν στα στήθια.

Δέκατη τρίτη του Σεπτέμβρη μέρα καταραμένη,
που αποχαιρετήσαμε τη Σμύρνη μας, πόλη λατρεμένη.
Κραυγές, φωνές και στεναγμοί βγαίνουν απ' τα σωθικά της,
χάνονται στη φωτιά τ' αγαπημένα πρόσωπά της.

Μάνες με τα μωρά στην αγκαλιά,
αποχαιρετούν τα σπίτια τους τα πατρικά.
Πάνε σε τόπους μακρινούς με ένα βουβό λυγμό,
στριμώχνονται στις βάρκες, το νερό από το αίμα ερυθρό.

Είκοσι του Ιούλη που οι Τούρκοι πάτησαν στο Πέντε Μίλι.*
Θυμήθηκα την πολιορκημένη Σμύρνη.
Μάνες αγνοουμένων τις τρώει ο καημός
αν ζει ή πέθανε ο μονάκριβος ο γιος.

Όσες ζωές χαθήκασιν, τόσες κι οι προσευχές μου,
κάνω το κλάμα μου φωνή μέσα από τις χορδές μου.
Χάσαμε την πατρίδα μας, χάσαμε την ψυχή μας,
αναζητούν τα ίχνη μας οι φίλοι κι οι εχθροί μας..

Κύπρος το '74, Σμύρνη το' 22,
Ο πόνος είναι ο ίδιος, οι τραγωδίες δύο.
Χάθηκαν οι πατρίδες μας στα μάτια μας μπροστά
κι εμείς εδώ προσμένουμε να' ρθει η λευτεριά!

* Πέντε μίλι: περιοχή που έγινε η απόβαση του τουρκικού στρατού στην Κερύνεια